

A CULTURE OF HOPE

Hope in the Transforming Power of the Gospel

We are a people who are permeated by hope: our past and present should be touched and restored by hope, and our future perspectives should be colored by the hope found in Christ. We are called to be a community that extends its hands and lives into our broken world, offering that same hope to others, transforming social, organizational and political systems in the midst of oppressive powers and entities both human and spiritual.

Hope That We Can Be Transformed

The transforming power of new life in Christ touches and redeems our whole person, restores our identities and bodies, and leads us into purposeful living.

Hope That Others Can Be Transformed

Through our own transformation, power is released through the presence of the Holy Spirit, engaging and touching others within and outside our networks of belonging, making a difference in their lives through our example.

Hope That Our World Can Be Transformed

As salt and light in our world, we are to seek the welfare of our city and surroundings. Through our presence, prayer, practice and proclamation in the name of Christ, we break down destructive systems and entities, realizing God's purpose for our communities and networks.

NEW LIFE'S VISION

We see a growing movement of disciples and churches that transform our world through the power of hope found in Jesus Christ.

The following goals are based on the maintenance and further development of the spiritual health and vibrant life of the mother church as a hub for the accomplishment of the vision and mission according to the "New Life Sandbox".

MAKE DISCIPLE MAKERS

50% of the regular attenders are intentionally involved in making reproducing disciples of Jesus (word of God, prayer, Holy Spirit led and empowered, fellowship and witnessing).

DEVELOP REPRODUCING LEADERS

Proactively and continuously identify, develop and deploy leaders who are identifying, developing and deploying others in adequate numbers to support all ministries in the church and the growth of the envisioned movement.

PLANT REPRODUCING CHURCHES

Establish a church planting movement that births and supports the planting of 20 churches in Stockholm by 2020, and multicultural churches in each of the university cities of Sweden and in other countries.

CENTRAL MINISTRY FOCUS

“To equip God’s people for works of service and maturity in Christ”
The ministries mentioned in Eph. 4:11-15 will move individuals and the New Life community towards maturity, well-being and overflowing compassion, so that our world will be changed by the Gospel and the Kingdom of God will increase.

GUIDING PRINCIPLES

Unity in Diversity

The challenge of the Church in our global world is to present to non-Christians a trustworthy community united in Jesus, in which diversity (whether ethnic, social, educational, generational or socio-economic) is an asset and strength for building true community.

Authenticity

Being real and vulnerable are foundational characteristics of true discipleship as we all learn to grow in dependence upon Christ and in interdependence upon each other.

True to God's Word (Uncompromising)

The message of the Gospel is both a message of grace and of truth. This unique combination and its implementation within the community of believers and in our world creates true hope. The Word nourishes us towards maturity.



Impacting
our World with
Hope

Permeated By Grace

Come as you are! People do not need to behave as “Christians” as they come into contact with us. Grace is the foundation upon which we were met by Jesus Christ. Therefore, love and grace is what we offer in all of our relationships.

We Hold What God Gives Us With An Open Hand

We are stewards - not owners - of people, gifts, ministries, resources, or anything that we have accumulated or initiated. We have to be willing to “let go and bless” at every possible occasion for the sake of furthering the Gospel and the Kingdom.

Extended Hand

We keep a hand extended to all brothers and sisters in the body of Christ, to partner locally, nationally and internationally for the growth of the Kingdom of God.

We Take a Holistic Approach in the Spreading of the Gospel

Because the Gospel has impacted our entire lives, we also minister to the needs of the whole person as we approach others with the Gospel. The Gospel has consequences in the whole of life: spiritually, emotionally, relationally, socially, economically, and physically.

We Plan for Effectiveness and Fruitfulness

We are stewards who are called to put to use the talents entrusted to us and to grow in maturity and in the fruit of the Spirit. Therefore we plan in a way that maximizes this outcome, both within individuals and in numbers. Every ministry will thus be evaluated in regards to its fruitfulness and effectiveness.

We Are a Vision-Directed, Team-Led and Team-Driven Church

We recognize the importance of healthy leaders who build strong teams. The team members share ownership and give themselves unreservedly to the fulfillment of the ministry vision.

EN KULTUR AV HOPP

Hoppet i evangeliets förvandlande kraft

Vi är ett folk som är genomsyrat av hopp: vårt förflutna och vår framtid skall beröras och upprättas av hopp och vårt framtidsperspektiv bör färgas av hoppet i Kristus. Vi är kallade att vara en gemenskap som sträcker ut sina händer och liv till vår brustna värld, och ger samma hopp till andra, påverkar olika system (sociala, organisationsmässiga och politiska) mitt ibland både mänskliga och andliga krafter och enheter som vill förtrycka andra.

Hopp att vi kan förvandlas

Den förvandlande kraften av nytt liv i Kristus berör och återlöser hela vår varelse, återupprättar vår identitet och våra kroppar, och leder oss till ett meningsfullt liv.

Hopp att andra kan förvandlas

Genom vår egen förvandling förlöses kraft genom den Heliga Andens närvaro. Denna kraft engagerar och berör andra i och utanför våra nätverk av tillhörighet, och gör en skillnad genom hur vi lever våra liv.

Hopp att vår värld kan förvandlas

Som salt och ljus i vår värld skall vi söka det bästa för vår stad och omgivning. Genom vår närvaro, bön, livsstil och proklamation i Jesu namn bryter vi ner destruktiva system och enheter. Därigenom ser vi Guds syfte för vår omgivning och nätverk förverkligas.

NEW LIFES VISION

Vi ser en växande rörelse av lärjungar och församlingar som förvandlar vår värld genom kraften av hoppet som finns i Jesus Kristus.

Följande mål grundas i att den andliga hälsan och livet i moderkyrkan upprätthålls och vidareutvecklas som ett nav för visionen och uppdraget enligt "New Lifes Sandlåda".

ATT GÖRA LÄRJUNGAR SOM GÖR LÄRJUNGAR

50 % av New Lifes regelbundna besökare är engagerade i att göra lärjungar till Jesus som leder in andra i lärjungaskap (genom Guds ord, i bön, ledda och utrustade av den Helige Ande, i gemenskap och vittnesbörd).

UTVECKLA LEDARE SOM MULTIPLICERAS

Aktivt och kontinuerligt identifiera, utveckla och tillsätta ledare som identifierar, utvecklar och tillsätter andra ledare i tillräckligt antal för att stödja alla olika verksamheter i församlingen och tillväxten av den tilltänkta rörelsen.

GRUNDA MULTIPLICERANDE FÖRSAMLINGAR

Att etablera en församlingsplanteringsrörelse som föder fram och stödjer 20 nya planteringar i Stockholm fram till 2020, och även mångkulturella församlingar i de svenska universitetsstäderna, och i andra länder.

FOKUSERING I VÅRT ARBETSSÄTT

“Att utrusta Guds folk för tjänst och mognad i Kristus” De tjänster som nämns i Ef. 4:11-15 skall föra individer och New Lifes gemenskap mot mognad, välmående och överflödande medkänsla, så att vår värld förvandlas av evangeliet och Guds rike växer till.

LEDANDE PRINCIPER

Enhet i mångfald

Utmaningen för Kyrkan i vår globala värld är att presentera för icke-kristna en trovärdig gemenskap enad i Kristus, där mångfalden (etnisk, social, utbildningsmässig, generationsmässig eller socio-ekonomisk) är en tillgång och en styrka för att bygga sann gemenskap.

Äkthet

Att vara äkta och sårbar är fundamentala karaktärsdrag av sant lärjungaskap då vi alla lär oss växa i beroende av Kristus och ömsesidigt beroende av varandra.

Hålla fast vid Guds ord (utan kompromisser)

Evangeliets budskap är ett budskap både av nåd och sanning. Denna unika kombination och dess tillämpning i de troendes gemenskap och i vår värld skapar verkligt hopp. Ordet ger oss näring så vi växer i mognad.

Genomsyrad av nåd

Kom som du är! Människor behöver inte uppföra sig som “kristna” när de kommer i kontakt med oss. Nåden är den grund där vi alla möttes av Jesus Kristus. Därför praktiserar vi kärlek och nåd i alla våra relationer.

Vi håller det Gud ger oss med öppna händer

Vi är förvaltare – inte ägare – av människor, gåvor, tjänster, resurser, och allting annat vi har fått eller initierat. Vi måste vara villiga att “släppa taget och välsigna” vid alla möjliga tillfällen för att Guds rike skall växa och evangeliet predikas.

Utsträckta händer

Vi håller en hand utsträckt till alla syskon i Kristi kropp, för att sam-arbeta lokalt, nationellt och internationellt så att Guds rike skall växa.

Vi vill ta ett holistiskt (helhets) grepp för att sprida evangeliet

Eftersom evangeliet har påverkat hela våra liv, betjänar vi också hela människans behov när vi närmar oss andra med evangeliet. Evangeliet har konsekvenser för hela livet: andligt, känslomässigt, relationsmässigt, socialt, ekonomiskt och fysiskt.

Vi planerar för att vara effektiva och för att bära frukt

Vi är förvaltare som är kallade att använda de talanger vi har anförtrotts och att växa i mognad och i Andens frukt. Därför planerar vi på ett sätt som ger sådan utdelning, både för individer och i antal. Varje tjänst skall därför utvärderas med tanke på hur den bär frukt och hur effektiv den är.

Vi är en församling som styrs av en vision, leds av team och fungerar som team

Vi inser betydelsen av sunda ledare som bygger starka team. Teammedlemmarna har en stark delaktighet i teamet och ger sig själva helhjärtat för att uppfylla visionen för församlingens tjänst.

